



## Kerstviering 2021

Ook dit jaar zullen we ons nog een keer moeten aanpassen aan de huidige maatregelen, maar dat betekent niet dat we de kinderen deze gezamenlijke afsluiting van de feestmaand aan hun (feest-)neuzen voorbij laten gaan!

In plaats van *donderdagavond 23 december* zal de kerstviering plaatsvinden op

**VRIJDAGOGHTEND 24 DECEMBER** in de vorm van een **KERSTONTBIJT.**

Dit gebeurt tijdens de reguliere schooltijd met de eigen klas *in* de eigen klas.

We willen vragen om ieder kind  $\pm$  5 hapjes (zoet/hartig) te laten maken of mee te geven, zodat we dit met de kinderen in de klas kunnen delen. Drinken wordt verzorgd op school.

Mocht je het *niet* prettig vinden als jouw kind 'gedeeld eten' eet in deze tijd, geef dan gerust een eigen ontbijtje mee.

Om deze ochtend gezellig in *én* aan te kleden, hebben we het volgende nodig:

- **Vóór** maandag 13 december een glazen potje, waar in aanloop naar Kerst een waxinelichtjeshouder van wordt geknutseld voor sfeervolle verlichting tijdens het ontbijtje
- **Vrijdag 24 december**
  - Het zou leuk zijn als de kinderen feestelijk gekleed naar school komen
  - Graag een bordje, beker en bestek voorzien van naam meegeven
  - Ook mogen zij een gezelschapsspel meenemen zonder stekker of batterij
  - En vergeet niet de  $\pm$  5 hapjes (zoet/hartig) per kind 😊